

Ga mee!



Wilhelminakerk en Petruskapel

Seizoen 2023 – 2024.

Deze activiteitenkrant is een uitgave van de
Protestantse wijkgemeente Wilhelminakerk – Petruskapel
te Dordrecht.





INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	blz	3		
VOORWOORD	Ga mee!	door ds Evelien Plaisier	blz	5
VORMING EN TOERUSTING	blz	6		
Wergroep Vorming en Toerusting (V&T)				
Ook in de Stad				
Open Monumentendag				
Studiekring Drewermann	blz	7		
Henri Nouwenlezing	blz	8		
Woensdagmiddag kring				
Zingeving als je ouder wordt				
Vrouwengespreksgroep	blz	9		
Grote Woorden				
Onvrede, en nu				
Geloofsgesprekken onderweg naar Pasen	blz	10		
Open Huis-Kring				
Duurzame avonden: een drieluik				
Samen boeken lezen, Ga mee.....Lees mee!	blz	11		
Talentenbank				
Muziek onder woorden	blz	12		
Kerststal bezoeken				
Kampeerweekend				
Wandelen	blz	13		
Bibliodrama				
Huiskamerdag				
Nieuw Ingekomenen	blz	14		
DIACONAAT	blz	14		
De Koffiekan				
Autodienst				
Eetgroep alleengaanden 55+				
Diaconaal spaarproject 2023-2024	blz	15		
Financiën				
PASTORAAT	blz	16		
Ouderenpastoraat				
Pastoraat onder de 80				
“Middag” avondmaal				



EREDIENST	blz	17
Werkgroep eredienst		
Streamdienst		
Symbolisch bloemschikken		
Vespers	blz	18
COMMUNICATIE	blz	18
Drukkerij		
Website, Donkey Mobile en facebookpagina	blz	19
KOSTERIJ	blz	19
JEUGD	blz	20
Oppasdienst		
Kindernevendienst		
Tienerdienst	blz	21
Avondmaal vieren, hoe doe je dat? (8 tot 12 jaar)		
Palmpaasstokken versieren		
Sirkelslag Kids (8-12 jaar)		
Seven + (12-16 jaar)		
Wilcome (12-16+ jaar)		
Lichtjestocht	blz	22
NAMENLIJST	blz	23
COLOFON	blz	24



VOORWOORD

Ga mee!

Weet je nog wanneer je voor het eerst over de drempel van de Petruskapel of de Wilhelminakerk kwam? Een vreemd gebouw met onbekende mensen en onbekende gewoonten... Er is altijd lef voor nodig om zo'n stap te zetten. Maar àls je hem dan zet, dan kan er ook wat gebeuren: verrassende ontmoetingen, onverwachte overeenkomsten, ongedachte verbondenheid, verrijkende inzichten, nieuwe geluiden, gezamenlijke avonturen, schouders om op te leunen en uitgestoken handen. Blijk je niet alleen te zijn, niet voor jezelf te leven, en niet alle antwoorden individueel en in jezelf te hoeven vinden. We zijn met elkaar verbonden als kinderen van één Vader.

Het jaarthema "Ga mee!" is een uitnodiging om samen met anderen deel te nemen aan de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. Een beweging die natuurlijk nog veel verder rijkt dan de Petruskapel en de Wilhelminakerk, die alle kerkmuren en drempels overstijgt. "Alleen samen met alle heiligen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat (Efeziërs 3:18-19)."

Dus: ga mee! En: doe mee, vier mee, denk mee, praat mee, eet mee, bid mee, luister mee, zing mee, wandel mee, deel mee, leef mee... Bekijk al het aanbod in deze activiteitenkrant als een uitnodiging om kleine en grote drempels over te gaan, om onbekenden te ontmoeten en bekenden op nieuwe manieren te leren kennen, om kleine stapjes te zetten in die wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.

ds. Evelien Plaisier



VORMING EN TOERUSTING

Werkgroep Vorming en Toerusting (V&T)

Ga mee! Is het motto van de activiteitenkrant voor seizoen 2023-2024.

De oproep om na een dienst op een geeltje te schrijven welke activiteit u in het nieuwe seizoen graag terugziet en wat nog toegevoegd zou kunnen worden heeft ons geholpen een 'voor elk wat wils' aanbod te maken. Voor een aantal ideeën hebben we gemeenteleden bereid gevonden de organisatie op zich te nemen. Zoals u verderop in de krant kunt lezen, zijn er nog mensen nodig om invulling te geven aan de Huiskamerdag op 30 december en het is nog niet gelukt om een kartrekker te vinden voor een tentoonstelling van Kunst in de kerk, thuis gemaakt door gemeenteleden, of bijv. tijdens een creatieve workshop.

Dus voelt u zich geroepen ...? Laat het ons weten.

De werkgroep V&T zorgt in september voor verspreiding van de krant.

Evelien Plaisier, Trudi Ouwerkerk, Rob Landman, Willemien de Mol

Ook in de stad

Open Monumentendag

De eerste paal van de Wilhelminakerk werd geslagen op de dag en het uur van de inhuldiging van koningin Wilhelmina, 6 september 1898. De eerste steen werd gelegd op 25 oktober 1898; een plaquette met de namen van de leden van de kerkenraad en de bouwcommissie herinnert daaraan. Architect was Tjeerd Kuipers (1857-1942), die in de periode 1888-1928 meer dan vijftig kerkgebouwen ontwierp in heel Nederland.

“Velen lopen er langs de in aanbouw zijnde Wilhelminakerk op het Bleekersdijkje, terwijl ze met vreemde blikken den ‘circus’ gadeslaan en bij de beschouwing van het niet mooie convexe zinken dak maar niet aan een kerk zouden kunnen denken, als niet de voorgevel met zijn vierkanten toren er de beteekenis van deed uitkomen. Iets nieuws voor Dordt is de nieuwe kerk dus wel. Ze is ten minste met geen andere hier ter stede te vergelijken”, schreef kunstcriticus Cas van Son in augustus 1899 het Dordrechtsch Nieuwsblad.

Op 23 november 1899 werd de Wilhelminakerk in gebruik genomen. Dat de Wilhelminakerk bezienswaardig was, blijkt wel uit het feit dat de kerkenraad al vóór de ingebruikneming had besloten de kerk open te stellen voor bezichtiging, entree 25 cent. In 1899 werden negen bezoekers genoteerd; 1900 was een topjaar met 47 bezoekers in het eerste en 68 in het tweede halfjaar. Toch bleef ook daarna het aantal bezoekers tot en met het eerste halfjaar van 1904 vrij constant op 20 per halfjaar.

Ook in onze tijd is de Wilhelminakerk open voor publiek, op zaterdag 9 september: Open Monumentendag. Bezoekers worden ontvangen met een korte toelichting of met een uitgebreide rondleiding, naar keuze. Onze organisten verzorgen inloopconcerten. Er is een fototentoonstelling over alle kerken van Kuipers. Dit jaar is het 125 jaar geleden dat de eerste paal van de Wilhelminakerk geslagen werd. Daarom is er dit jaar bijzondere aandacht voor de naamgeefster van onze kerk.



De commissie Open Monumentendag bestaat uit Dicky Peters-de Bruijn, Peter de Jong, Anneke Gerritsen en Peter Dillingh.

Studiekring Drewermann

Eugen Drewermann is één van de belangrijkste Europese Theologen, en in Nederland zeker niet onbekend, maar dan niet bij een heel erg grote groep mensen. 82 jaar is deze ex-priester nu en nog altijd erg bevolgen. Stevo Akkerman interviewde deze denker in het dagblad Trouw (22 april) en opende zijn artikel met: "Als priester werd Eugen Drewermann geacht de zonden van mensen te veroordelen, toen bleek dat hij dat niet kon, kwam hij in problemen met de kerk. 'Het grondprobleem van ons mensen is angst.'". Zijn leven lang heeft deze originele denker zich vervolgens ingezet om mensen te bevrijden van die angst vanuit de allesoverheersende gedachte dat God niet de angst, maar de goedheid en de menselijke vrijheid wil.

Twee herinneringen hebben zijn denken bepaald: de eerste is zijn ervaring als jonge jongen in een Duitsland dat werd gebombardeerd als gevolg van de wandaden van de Nazi's. Het heeft hem nooit meer losgelaten: hoe komen mensen zover dat ze elkaar vernietigen? Vervolgens heeft ook het werk van Albert Schweitzer een diepe indruk op hem gemaakt toen hij een jaar op 14, 15 was. Het heeft hem de ogen geopend voor de waarden van pacifisme en ecologie. Hij studeerde theologie en filosofie, werd priester, en ging zich ook bezighouden met psychoanalyse. Uiteindelijk kon hij er niet omheen dat er een spanningsveld zit tussen de autoriteit van de kerk en de boodschap van Jezus. Het bracht hem in conflict met de kerk en de paus heeft hem op enig moment zijn functies afgenomen en uit het ambt van priester gezet. Het heeft hem er niet van weerhouden om zijn werk verder uit te breiden, vanuit de gedachte dat religie verbonden is met het innerlijk van de mens. Zo komt hij ertoe om de verhalen uit de wereld van Oude en Nieuwe Testament te beschrijven als verhalen over de 'inwijding van de menselijke ziel'. Voor hem is theologie niet de bespreking van objectieve waarheden, nee: het is poëzie, het zijn symbolen die mensen uitnodigen om zichzelf en elkaar in het licht van een liefhebbende God te zien.

De laatste publicatie in het Nederlands is een tweede boek waarin hij antwoord geeft op de vragen van jongeren (bovenbouw middelbare school). Het blijft evengoed moeilijke taal, maar ja: het gaat altijd ook over onszelf. Graag wil ik in het nieuwe seizoen een studiekring begeleiden waarin we het gedachten van deze originele denker over het vinden van God en het vinden van jezelf samen overwegen en bespreken. Ik denk aan een 8-tal samenkomsten. De data zullen later worden gepubliceerd.

Arend Noordam



Henri Nouwenlezing

Burgemeester Jos Wienen verzorgt 24-1-2024 de Henri Nouwenlezing.

Het is nog ver weg, maar alvast aandacht voor een bijzondere activiteit: Op de 92e verjaardag van Henri Nouwen wordt de jaarlijkse lezing komend jaar verzorgd door niemand minder dan dhr Jos Wienen.

We kennen Jos Wienen als theoloog, historicus, CDAer, burgemeester van Katwijk en nu is hij burgemeester van Haarlem. Een zeer aimabel man en begenadigd spreker zal de lezing houden, daarnaast wordt het programma muzikaal hoogwaardig omlijst.

We verwachten een volle Wilhelminakerk, daar velen Jos Wienen willen horen en ontmoeten.

Dit alles vindt plaats op woensdag 24 januari a.s. Een ieder is van harte welkom vanaf 19.30 uur en het programma start om 20.00 uur.

Voor verdere informatie kan je Sybe de Lint benaderen via het contactformulier op de website.

Woensdagmiddagkring

Op woensdagmiddag, de eerste van de maand, komen we bijeen voor een Bijbelstudie. Dit gaat aan de hand van een methode, maar er is alle ruimte voor eigen inbreng en variatie. Iedereen is altijd welkom. Ook zij die later aansluiten, of alleen nu en dan mee zullen doen. Het is boeiend en verdiepend om met de Bijbel bezig te zijn. Er zijn altijd weer nieuwe dingen te ontdekken, die in het dagelijkse leven voor moed en kracht zorgen.

De bijeenkomsten zijn op 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december (laatste onder voorbehoud). Tijdstip van 14.00-15.30.

Mochten er problemen zijn met het vervoer of andere praktische problemen, neem gerust contact op via het contactformulier op de website.

Zingeving als je ouder wordt

Natuurlijk kan de vraag naar zingeving in elke levensfase naar voren komen, maar juist bij ouderen komt dit vaker voor. Graag willen we hier met elkaar over nadenken, over hoe we van betekenis kunnen zijn, waarvoor en voor wie. Zoals in de Bijbel, in 1Kor. 12, te lezen is, is er voor iedereen een gave en/of talent. Ook voor hen die ouder worden is het absoluut mogelijk om nog iets te betekenen, ook op hogere leeftijd. Met elkaar kunnen we tot nieuwe inzichten komen, zeker als we in de Bijbel gaan zoeken. Het beloven mooie, bemoedigende en boeiende bijeenkomsten te worden, waarin we met elkaar op weg gaan, om antwoorden te zoeken.

De bijeenkomsten zijn op woensdag 30 augustus, 27 september, 25 oktober en 29 november.

Het tijdstip is van 14.00 - 15.30 uur met uitloop tot 16.00 uur



Vrouwengespreksgroep

Deze groep komt 1x per 2 weken op donderdagavond bijeen, op verschillende adressen van de groepsleden.

Voor de gespreksonderwerpen maken we doorgaans gebruik van maandblad "De Open Deur",

Maar we kiezen ook wel eens voor een goede film of bv. Het boek "Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel".

Contactpersoon: Pleunie de Lint, via het contactformulier op de website.

Grote Woorden

We hebben vaak niet meer van die grote woorden, als we over ons geloof spreken. We geloven wel, maar wat we nu eigenlijk geloven? De geloofsinhoud is minder vanzelfsprekend geworden.

We willen hier graag eens over in gesprek met elkaar naar aanleiding van het boek:

Grote Woorden van Martien Brinkman, hoogleraar theologie aan de VU.

In het najaar organiseren we 3 avonden om met elkaar wat hoofdstukken uit dit boek te bespreken. Welke grote woorden hebben we nog? Of kunnen we de grote woorden op een andere manier invullen?

Iedereen die het fijn vindt, om met elkaar het gesprek aan te gaan over wat geloven voor ons betekent is van harte welkom!

Het is fijn, als je het boek aanschaft. Het is ook als e-book beschikbaar en tweedehands te verkrijgen.

De avonden zijn (vooralsnog) gepland op maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur: 18 september, 23 oktober en 20 november in de Wilhelminakerk. Aanmelden kan via ds.evelienplaisier@etmail.nl, maar gewoon binnen komen lopen kan ook.

Wij kijken er naar uit!

Evelien Plaisier en Ieke van As

Onvrede, en nu?

Sinds 1967 organiseert PAX - de samenvoeging van Pax Christi en het Interkerkelijk Vredesberaad - ieder jaar de nationale Vredesweek. Met de Vredesweek wil PAX laten zien dat er ondanks alle berichten over oorlogen, vluchtelingen en groeiende polarisatie, ook heel veel mensen zijn die verlangen naar vrede en verbinding en zich daar dagelijks voor inzetten. Ongezien gebeuren er allerlei bijzondere en mooie dingen. Niet groot en onmogelijk, maar klein en dichtbij.

In de Wilhelminakerk willen we ook meedoen aan de vredesweek. PAX organiseert die in september, maar voor ons is het praktischer om dat in oktober te doen. We willen dat doen met de verschillende generaties in onze kerk. In gesprek over vrede en gerechtigheid, in spelvorm, met doe-activiteiten. De precieze vorm bepalen we in het najaar, samen met de jongeren. Het thema van de vredesweek is: onvrede, en nu?

Hou de WilopZondag in de gaten voor meer informatie.



Geloofsgesprekken onderweg naar Pasen

Wie is God? Wat geeft je vertrouwen en waar blijf je maar naar zoeken? Welke weg ben je daarin gegaan? Hoe lees je de Bijbel? Waarom is de kerk belangrijk? Wat vier je met Pasen? Hoe sta je in deze wereld en hoe kijk je naar de toekomst? Het zijn vragen die je misschien niet dagelijks bespreekt, maar die waardevolle geloofsgesprekken op kunnen leveren. Daar is ruimte voor, in vijf avonden in de tijd voor Pasen. Het is mogelijk om deze avonden te volgen als voorbereiding op het afleggen van de 'openbare belijdenis', maar ook wie dat niet van plan is of al belijdenis heeft gedaan, is van harte welkom. Een ruime uitnodiging dus aan iedereen: praat, denk, luister en vertrouw mee!

Maandagavond 5 februari, 12 februari, 26 februari, 4 maart en 11 maart, steeds om 20.00 uur in de Wilhelminakerk. Aanmelden bij ds. Evelien Plaisier, ds.evelienplaisier@etmail.nl

Open Huiskring

De Open Huis-kring wordt gevormd door een groep van 30-ers, 40-ers en 50-ers die elkaar opzoeken voor een goed gesprek over het geloof en het leven. De groep staat open voor iedereen die zich bij ons aan wil sluiten. Komend seizoen willen we maandelijks bij elkaar komen bij een van de leden thuis voor ontmoeting, inspiratie en groei. Net als afgelopen seizoen willen we de avonden weer vormgeven aan de hand van een of meerdere (nog te selecteren) boekjes over Bijbel, geloof, kerk of thema's uit de actualiteit.

Van harte welkom!

Mirjam Soethoudt en Erika Blom

Duurzame avonden: een drieluik

In alle nieuwsberichten is er geen ontkomen aan: we leven in een klimaatcrisis. In de kerk spreken we over de schepping van God. Als mensen zijn we onlosmakelijk verbonden met onze Schepper en de hele schepping. Wat is onze rol daarin? Hoe verhouden we ons tot God en de wereld om ons heen? Wat staat ons te doen? Wat kunnen we doen? En, is er hoop? In drie heel verschillende avonden, die ook los te bezoeken zijn, onderzoeken we dit thema. Luister, denk, doe, eet, vier en praat mee!

1. Workshop "God in de supermarkt"

Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt worden, en het is geen gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. Deze workshop verkent de keuzes die we maken. De bijeenkomst is actief, sociaal, informatief en gaat in een hoog tempo een serieuze maar niet te zware dialoog aan, geïnspireerd door hoe Jezus omging met de arme en het behoeftige. Woensdagavond 27 september, 20.00 uur in de Wilhelminakerk.



2. Duurzame maaltijd en Dankdagvespers

Duurzaamheid is niet alleen een (ingewikkeld) thema om over te spreken, het is ook een kwestie van dankbaar het leven vieren: een goede, duurzame maaltijd om met elkaar te delen. Samen aan tafel. Om daarna de Schepper van alles wat leeft te danken en te prijzen, met alles wat adem heeft.

Woensdagavond 1 november in de Wilhelminakerk.

3. Mensen van de Wil aan het woord

“Duurzaam doen” kan iets heel individueels zijn: ieder maakt voor zich eigen keuzes. In de kerk hebben we de kans om daar iets gemeenschappelijks van te maken: samen is het gemakkelijker, kunnen we meer en houden we de moed erin. Deze avond delen we inspirerende verhalen, duurzame ideeën en ook onze zoektocht, de wanhoop en onze hoop voor de schepping. In de Adventstijd is dat met de blik vooruit: hoe kijken we naar de toekomst, wie of wat verwachten we? Woensdagavond 6 december, 20.00 uur in de Wilhelminakerk

Samen boeken lezen, Ga mee.....Lees mee!

Sinds 2010 is de Leesgroep één van de activiteiten die door Vorming en Toerusting aangeboden wordt. Aansluitend bij het jaarthema worden vier boeken besproken, en elke bespreking eindigt met een passend gedicht.

In de loop van de tijd is gebleken dat ook gemeenteleden die niet naar de bespreking komen, het boek meelezen - een stukje verbinding, dus.

Ook dit kerkelijk jaar hopen we weer vier literaire werken te bespreken.

Vier boeken, van schrijvers uit de vier windstreken: het Noorden, het Zuiden, het Oosten en het Westen.

De geplande data zijn: dinsdag 12 september; woensdag 22 november, dinsdag 13 februari 2024 en woensdag 22 mei 2024.

Het eerste boek is van de IJslandse schrijver Jon Kalman Stefansson - Hemel en hel.

Plaats, tijd en verdere titels worden via de mail en de WilopZondag gecommuniceerd.

De bijeenkomsten zijn voor iedereen die het boek gelezen heeft toegankelijk.

Meer info en opgave bij Hanneke Kroonen- van der Ven via het contactformulier op de website.

Talentedebank

In april 2021 jaar hebben we de eerste berichten over de opnieuw opgezette Talentedebank verspreid. De bedoeling van de Talentedebank is om talenten die aangeboden of gevraagd worden voor elkaar in te zetten. Natuurlijk kan het zo zijn dat je enerzijds een vraag hebt en anderzijds zelf ook een talent in de aanbieding hebt. We denken aan zaken als boodschappen doen bijv. bij ziekte, voorlezen (alle leeftijden), tuin bijhouden, vervoer, enz. enz. Al doende is gebleken dat vanuit de aanmelders én de vragers verrassende dingen naar voren zijn gekomen. Maar de Talentedebank kan nog veel meer uitgebreid worden.



Daarom hopen we dat de aanmeldingen gestaag binnen blijven komen. Aanmelden kan via de website van de Wilhelminakerk.

Muziek onder woorden

Veelbelovend liggen muzikale schatten te wachten op iemand die de weg weet, deze uit de schatkamer haalt en hun glans voor u aan het licht brengt. Rob Landman wil u graag op donderdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur in de Wilhelminakerk met deze muzikale schatten kennis laten maken.

Deze avonden zullen worden gehouden op 21 september, 19 oktober, 16 november en 14 december 2023 en op 18 januari, 15 februari, 21 maart, 18 april en 16 mei 2024. Daarbij zullen werken worden besproken van o.a. Pergolesi, Ives, Poulenc, Bernstein, Bruckner, Stravinsky, Liszt en Roukens. Voor nadere informatie kunt u Rob mailen via het contactformulier op de website.

Kerststal bezoeken

De kerststal is inmiddels een bekend fenomeen in de Wilhelminakerk. Een prachtige verbeelding van het kerstverhaal. Te zien tijdens de kerkdiensten rond Kerst.

In de periode voor Kerst is er een open dag waarop de kerststal te bezichtigen is voor iedereen. Er is dan volop gelegenheid voor ontmoeting, onder het genot van koffie/thee en lekkernijen, luisteren naar muziek, knutselen voor de kinderen en meer.

Een andere activiteit rondom de kerststal is het bezoek van onderbouwklassen van diverse basisscholen in de binnenstad. De kinderen ontdekken hoe de kerk er van binnen uitziet, luisteren naar het kerstverhaal, zingen kerstliedjes die ze op school geleerd hebben en ze kijken uitvoerig rond bij de stal, waar alle figuren uit het kerstverhaal te vinden zijn.

De kerststalgroep wordt opgebouwd in de week voor de 3e advent. Tegen die tijd verschijnen er oproepen in de Wilopzondag voor helpende handen.

Willemien, Rineke, Hanneke, Marijke, Annet en Christa

Contact: Christa van de Minkelis, via het contactformulier op de website.

Kampeerweekend

Elk jaar gaan we kamperen met de Wilhelminakerk. Hoe werkt dat? In het voorjaar zoeken we een camping waar we met een groep kampeerders bij elkaar kunnen gaan staan. Dat kunnen tenten zijn, vouwwagens, caravans of campers. Met of zonder stroom. Of je nu veel of weinig kampeerervaring hebt, maakt niet uit.

Ontbijten en lunchen doen we soms bij onze eigen tent, maar vaak schuiven we spontaan bij elkaar aan tafel of zetten wat tafels midden op het veld. Op zaterdag organiseren we een gezamenlijke BBQ, met vlees en vegetarisch. En op zondagochtend hebben we een alternatief voor de kerkdienst in de Wil.

Daarnaast kiest iedereen zijn eigen bezigheden, maar meestal ontstaan er vanzelf ideeën waar een groepje aan mee doet: een wandeling in het bos, een fietstocht, de kinderen bedenken zelf een spel, 's avonds een kampvuur. En het leuke is dat je als gemeenteleden de tijd hebt om elkaar beter te leren kennen.



Het kampeerweekend is meestal ergens in mei of juni. Zodra de datum bekend is en we weten welke camping het wordt, zullen we dat in de WilopZondag plaatsen.

Wandelen

Een aantal gemeenteleden heeft aangegeven in het nieuwe seizoen te willen wandelen. Verschillende soorten wandelingen werden genoemd: themawandeling, mediatieve wandeling, pelgrimstocht, wandelen in combinatie met een bezoek aan bijv. een museum. Er zijn gemeenteleden gevonden die de organisatie op zich gaan nemen. In de WilopZondag zal ruim van tevoren aangekondigd worden wanneer er gewandeld kan worden.

Bibliodrama

EEN AVOND BIBLIODRAMA: meegaan in het bijbelverhaal.....

Dat is in het kort bibliodrama: al spelend met elkaar een bijbelverhaal verkennen. Dat spelen begint niet gelijk. Een bijeenkomst bibliodrama kent een volgorde om als groep rustig toe te werken naar het spel. En naar de rol uit het verhaal waarin jij wilt stappen. Want die kies je zelf.

Het is verrassend om mee te maken en het levert mooie inzichten op. Dan kan het zo maar gebeuren dat het verhaal daarna op een andere manier met je mee gaat. Weet je welkom.

Als er belangstelling is, kunnen er nog een aantal bijeenkomsten volgen.

Marjo den Bakker

Huiskamerdag

Na jaren van Corona lijkt er weer ruimte te zijn om het jaar knus af te sluiten met de echte, vertrouwde en voor-ieder-wat-wils-Huiskamerdag. Deze huiskamerdag vindt altijd plaats op de laatste zaterdag (de 30ste december) van het jaar en de activiteiten beginnen om 10.00 uur. Vanaf 09.30 uur is de kerk open voor de eerste inloop, koffie en thee. We verkopen deze dag lekkere oliebolletjes om de kosten te dekken. Dat is dan al een beetje voorproeven voor het nieuwe jaar.

Het programma van deze dag is altijd dynamisch. Er zijn twee basisactiviteiten en dat zijn het Risken en Kolonisten van Catan. Maar daarnaast is er een keur van mogelijkheden die toegevoegd kunnen worden. Belangrijk is dat voor elke toevoeging er ook een kar-trekker moet zijn. Wil je dus met een breiclub een project gaan breien (bijvoorbeeld een grote sjaal voor de dominee en de pastoraal werkster), meld je dan. Willen we een workshop Christmas Carols volgen, regel een dirigent en muziek en we zetten het op de planning.

We sluiten de dag af met een bijzondere bijeenkomst: de traditionele Preek van de Leek. Wie meldt zich hiervoor aan?

De dagcoördinator is Bert Braanker, te bereiken via het contactformulier op de website. Hij maakt van alle input een mooi dagprogramma.



Nieuw Ingekomenen

In de loop van de tijd mogen wij vele nieuwe gemeenteleden ontvangen, sommigen kiezen heel bewust een nieuwe kerkelijke gemeente uit (na een verhuizing bijvoorbeeld), anderen worden automatisch overgeschreven omdat onze ledenadministratie informatie over verhuizingen ontvangt van de Gemeente Dordrecht. In alle gevallen is het goed om deze nieuwe leden zich snel thuis te laten voelen en ze informatie te geven over wat er zoal binnen onze gemeente gebeurt of welke gebruiken wij gewend zijn. Door alle lockdowns is dat er de laatste jaren niet meer van gekomen, maar wij willen de traditie weer in ere herstellen. Op zondag 1 oktober 2023 zal er weer een bijeenkomst georganiseerd worden waarop nieuwe leden elkaar kunnen ontmoeten en van alles over onze gemeente te weten kunnen komen. Na de dienst, van 11.30-13.00 uur hebben wij een leuk programma voor de nieuwe(re) gemeenteleden.

Namens de kerkenraad, Jeanette Klop (voorzitter)

DIACONAAT

De Koffiekan

Het is goed om andere mensen te ontmoeten. Gewoon bij een lekker kopje koffie of thee. In gesprek raken of luisteren wat anderen vertellen. Niets moet, het gaat om de gezelligheid en contact.

Weet je welkom en neem gerust iemand mee!

De koffiekan is er van 14.00 – 16.00 uur {vrije inloop} op elke derde donderdag van de maand in de Wilhelminakerk.

Maaike Hopma, Anne Idzinga en Rob Landman.

Autodienst

Vooraf voor oudere mensen ,die slecht ter been zijn is er de autodienst. Deze mensen kunnen dan de dienst in de Wilhelminakerk meemaken.

Er wordt volgens schema gereden. Mocht je je geroepen voelen om als meerrijder of chauffeur mee te doen, geef je dan bij mij op via het contactformulier op de website. R.Ouwerkerk

Eetgroep alleengaanden 55+

Maandelijks vindt er een klein wonder plaats in de Wilhelminakerk.

Niet alleen omdat het opnieuw lukt om een zaal vol gezellige gasten van een smakelijke driegangenmaaltijd te voorzien, maar vooral om het bijzondere effect dat weer even samen eten op mensen kan hebben.

Maaltijden vol vitamine V: Verbondenheid, Vrolijke gesprekken en tot de Volgende keer!

U kunt zich aanmelden bij Dicky Peters-de Bruyn via het contactformulier op de website. De kosten zijn 6 euro. Data in 2023: 29 september, 27 oktober en 8 december. In 2024 is de maaltijd in principe op de laatste vrijdag van de maand (m.u.v. juni juli, december)



Diaconaal spaarproject 2023-2024

Voor het komende seizoen heeft de diaconie 2 spaarprojecten van Kerk in Actie uitgekozen, die beide te maken hebben met het klimaat, n.l. 'Beter bestand tegen klimaatverandering' in Bangladesh en 'Noodhulp en rampenpreventie' in Ethiopië. Op de 4 zondagen dat er voor het diaconale spaardoel gecollecteerd wordt, wil de diaconie iets lekkers bij de koffie verkopen en daarvoor hebben we bakkers nodig. De eerste keer is 3 september. T.z.t zal hiervoor een oproep in de WoZ staan. De opbrengst zal uiteraard bestemd zijn voor de projecten.

Financiën

Bij de financiën zijn betrokken:

Rinald van der Wal	kerkrentmeester
Hans Pullen	verhuur
Martin de Mol	beheerder wijkkas Wilhelminakerk en Petruskapel
Anne Idzinga	koster Wilhelminakerk
Kees de Boer	koster Petruskapel
Willem de Vries	penningmeester diaconie

Bankrekeningnummers:

wijkkas WK/PK* : NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel. In de omschrijving vermelden soort betaling + WK of PK
Diaconie** NL28 RABO 0134 9398 40 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam

Let op

* In de omschrijving bij uw betaling aan de wijkkassen altijd duidelijk vermelden waar de betaling voor bestemd is. Bijvoorbeeld "Gift" of "Collecten" of "Collecten September".

** Bij betalingen aan de Diaconie altijd vermelden Wilhelminakerk of Petruskapel, gevolgd door een korte omschrijving. Bijvoorbeeld "Collecte 30-04-2023" of "Collecte met de naam van het doel of project".

Wat gebeurt er met uw gift aan de wijkkas ?

Daarmee betalen wij o.a. de kerkbloemen, de kosten van het symbolisch bloemschikken, het drukwerk, kosten van het pastorale werk, kosten t.b.v. de jeugd.

Wilt u informatie over de kerkelijke financiën? Even een mailtje sturen via het contactformulier op de website naar Martin de Mol, of gewoon 1 van bovenstaande gemeenteleden na de zondagse kerkdienst aanspreken.



PASTORAAT

Ouderenpastoraat

Sinds januari 2023 is Ester van Dijk aangesteld als pastoraal medewerker voor het Ouderenpastoraat. In nauwe samenwerking met Hanneke Kroonen en Mieke van der Schelde is haar taak de pastorale zorg voor de oudere gemeenteleden.

Het Ouderenpastoraat is hoofdzakelijk actief voor leden van 80 jaar en ouder, maar eventueel ook voor 75-plussers als er behoefte aan is.

Er zijn circa 34 contactpersonen die bezoekwerk verrichten. Niet alleen bij ziekte en eenzaamheid, maar ook bij verjaardagen en gedenkdagen onderhouden zij contact met de ouderen.

Ieder jaar wordt een kerstmiddag georganiseerd en in de zomermaanden, waarin veel mensen alleen zijn en niet op vakantie kunnen, een gezellige ontmoetingsmiddag.

De contactpersonen komen twee keer per jaar bij elkaar voor ontmoeting en uitwisseling van ervaringen. Meestal werken we met een thema of nodigen we een gastspreker uit. Mocht je interesse hebben voor bezoekwerk en de sfeer willen proeven, meld je gerust aan om zo'n middag bij te wonen. Ook verwelkomen we graag nieuwe contactpersonen, dus mocht je tijd en zin hebben om met deze zinvolle activiteiten mee te gaan doen meld je aan bij onderstaande personen.

Met vragen over het OUDERENPASTORAAT kunt u via het contactformulier op de website terecht bij: Hanneke Kroonen en Mieke van der Schelde.

Pastoraat onder de 80

Sinds kort is Jenni Stam pastoraal contactpersoon in de Wilhelminakerk voor iedereen die nog geen 80 is en behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek.

U kunt haar bereiken via het contactformulier op de website.

“Middag” avondmaal

Veel oudere gemeenteleden zien er tegenop om naar de kerk te komen en zijn heel blij met de mogelijkheid de diensten via de stream te kunnen volgen.

Tegelijkertijd voelen ze het als een gemis: samen bidden, samen zingen, samen vieren, het is toch fijner om er echt bij te zijn. Om hen in de gelegenheid te stellen het Heilig Avondmaal te vieren, organiseert de diaconie een toegankelijke avondmaalsviering, die geleid wordt door Ds. Evelien Plaisier op dinsdagmiddag, 7 november.

Nadere bijzonderheden volgen nog tegen die tijd.



EREDIENST

Werkgroep eredienst

De werkgroep Eredienst houdt zich bezig, samen met de predikant en andere medewerkers, met de voorbereiding van m.n. bijzondere diensten zoals die in de adventtijd, Kerst, 40 dagentijd, Pasen, gedachteniszondag en wat zich nog meer voordoet gedurende het kerkelijk jaar. Na 3 jaar vacant te zijn geweest hebben we weer sinds januari 2023 onze eigen wijkpredikant, ds. Evelien Plaisier. Zij neemt ook deel aan de werkgroep Eredienst, haar inbreng is verfrissende en opbouwend. De preekvoorziening behoort ook tot één van de taken van de werkgroep. Een uitdagende klus, Hanneke Naaktgeboren verzet hiervoor veel werk. Ingeborg Petersen is notuliste, ook een klus die zorgvuldig gebeurt. De beide organisten Hans Okkerse en Hans v.d. Weg laten hun licht schijnen m.n. over de muzikale aangelegenheden in de Eredienst. Pieterneel de Haan versterkt de werkgroep in het algemeen. Het onderhouden van contacten met andere groepen, werkzaam in de Wilhelminakerk zoals de kerkenraad, kindernevendienst, symbolisch bloemschikken behoort ook tot de taak van de werkgroep. Ook is de werkgroep eindverantwoordelijk voor de inzet van lectoren en het beheer/inkopen van de kaarsen voor het gebruik gedurende het kerkelijk jaar. Het item 'verdieping' is een terugkerend onderwerp op onze agenda. Komend seizoen gaan we ons weer inzetten om met alle betrokkenen fijne Erediensten te verzorgen. Namens de werkgroep Eredienst, Rineke Mol, voorzitter.

Streamingsdienst

Elke week wordt de kerkdienst vanuit de Wilhelminakerk uitgezonden (gestreamd) via YouTube, zodat geïnteresseerden ook vanaf huis de kerkdienst kunnen volgen, direct of op een later tijdstip.

Hiervoor is het streamteam opgericht dat zorgt voor het streamen van beeld en geluid, en voor het beamen op de projectieschermen in de kerk. Het streamteam bestaat uit: Erika Blom, Peter de Graaff, Martin de Mol en Bram Naaktgeboren. Als u meer wilt weten, dan kunt u ons natuurlijk na de dienst even aanspreken of een mailtje sturen naar wilhelminakerk.stream@gmail.com

Symbolisch bloemschikken

De werkgroep "Symbolisch bloemschikken" heeft als doel tijdens belangrijke perioden van het kerkelijk jaar en bij bijzondere diensten een schikking te verzorgen, die een extra dimensie kan geven aan Bijbelse of liturgische motieven. Zij maakt hierbij gebruik van bloemen en planten, maar ook andere materialen, die door hun beeldkracht, vorm en kleur een symbolische betekenis hebben en niet zelden emotie kunnen oproepen.

In de Wil-op-Zondag en in de betreffende kerkdienst worden doorgaans een beschrijving en uitleg gegeven. Contactpersoon: Pleunie de Lint te bereiken via het contactformulier op de website.

In de Petruskapel is ook een werkgroep symbolisch bloemschikken. De contactpersoon is Metha van Es.



Vespers

Iedere derde donderdag van de maand om 16.15 uur.

Het initiatief is genomen om als gemeenteleden samen te komen in een gebedsdienst: een korte dienst met schriftlezing, lofzang, stille momenten en voorbede voor onze gemeente en de wereld om ons heen. Ons openstellen voor God en zijn leiding vragen in alles wat ons bezighoudt.

Het is ons verlangen om deze dienst elke derde donderdagmiddag van de maand te houden.

Om praktische redenen is er voor gekozen om de vespers na de Koffiekan te houden.

Je bent van harte welkom deze vespers mee te vieren om 16.15 uur in de Wilhelminakerk. Maaïke Hopma, Anne Idzinga en Rob Landman.

COMMUNICATIE

Drukkerij

In de drukkerij in de Wilhelminakerk wordt de WilopZondag geprint, waarbij een (soms moeilijke) inschatting wordt gemaakt van het aantal benodigde exemplaren om zondag uit te delen. Tevens wordt de WoZ per mail verstuurd aan ca. 260 belangstellenden die zich hiervoor hebben opgegeven en op de website geplaatst. De WilopZondag is de wekelijkse zondagsbrief. Hierin worden de gegevens en de orde van dienst van de kerkdienst in de Wilhelminakerk gepubliceerd. Daarnaast vindt u informatie van activiteiten rond de Wilhelminakerk en de Petruskapel. Kopij kan worden aangeboden via mail: wk.pk.kopij@gmail.com voor donderdag 19 uur.

Hanneke Naaktgeboren neemt de opmaak van de orde van dienst voor haar rekening. Gert van Bommel verzamelt de kopij in één document. Eén van de redactieleden (Boukje Nederlof of Anne Idzinga) maakt verschillende edities van de komende WoZ: print, mail en website. Hester van Wingerden helpt bij het drukken.

Naast de WilopZondag wordt de Zaaier verspreid met als doel om de gemeenteleden te informeren over besluiten van en ontwikkelingen binnen de kerkenraad. De Zaaier wordt momenteel geschreven door de voorzitter van de kerkenraad. De drukkerij zorgt voor verspreiding per mail aan gemeenteleden die zich hiervoor aanmelden en zorgt op aanvraag voor een beperkt aantal geprinte exemplaren voor gemeenteleden die geen mail hebben.

Hetzelfde geldt voor het jaarlijkse activiteitenboekje, dat wordt ook geprint en verspreid wordt door de drukkerij.

Verder wordt er incidenteel ander printwerk voor de kerk gedaan.

Indien u de WilopZondag, de Zaaier of het activiteitenboekje digitaal wil ontvangen, kunt u dit doorgeven aan drukkerij.wk.pk@gmail.com

Website, Donkey Mobile en facebookpagina

De Wilhelminakerk-Petruskapel is online te vinden via verschillende kanalen.



1) De website www.dewilhelminakerk.nl.

Hier is informatie te vinden over de gemeente en is onder andere de agenda met de komende kerkdiensten en andere activiteiten te raadplegen. Heeft u een bericht dat u op de website wilt laten plaatsen, mail dan naar webmaster@dewilhelminakerk.nl.

2) In september wordt de app Donkey Mobile gelanceerd.

Via de app kan actuele informatie gedeeld worden en kunnen de diverse groepen binnen de gemeente onderling contact houden en bijvoorbeeld activiteiten plannen. Ook kunt u via de app uw bijdrage aan de collectes overmaken.

3) Op de facebookpagina Wilhelminakerk Dordrecht wordt elke week de aankondiging van de kerkdienst geplaatst.

Erika Blom en Bram Naaktgeboren

KOSTERIJ

Kosterij Wilhelminakerk

De Wilhelminakerk is beschikbaar voor de wekelijkse kerkdiensten en voor trouwen en rouwdiensten. Op zondagmiddag maakt de New Song gemeente gebruik van het kerkgebouw.

Gedurende de hele week is er ruimte voor een scala aan activiteiten van de eigen wijkgemeente en van anderen. Ruimtes worden verhuurd ten behoeve van vergaderingen, koorrepetities en zeer diverse concerten.

Om alle activiteiten in ons kerkgebouw mogelijk te maken, zetten zich een groot aantal enthousiaste vrijwilligers in. Door natuurlijk verloop neemt helaas de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers dramatisch af. Hierdoor is de kritische ondergrens voor het haalbaar houden van de facilitaire beschikbaarheid binnen onze vrijwilligersorganisatie bereikt. Sommige vragen om beschikbaarstelling van ruimtes kunnen niet meer gehonoreerd worden.

De verschillende werkzaamheden zijn gegroepeerd in een aantal functionele clusters:

Koster zondagsdienst

Verzorgt op zondag alle ondersteunende werkzaamheden om de eredienst goed te laten verlopen.

Koster door de week

Is de gastvrouw/heer bij een bijeenkomst in de kerk en verzorgt hiervoor de ondersteunende werkzaamheden.

Schoonmaakploeg

Op woensdagmorgen worden alle ruimtes in de kerk schoon gemaakt en is er tijd voor gezelligheid. Incidenteel (als er bijeenkomsten zijn geweest) ook op andere dagen.



Onderhoudsploeg

Reparaties, klein onderhoud en technische voorzieningen worden verzorgd.

Keuken, catering en inkoop

Koffie, thee en andere drankjes zijn beschikbaar. Fijn dat veel mensen vaak spontaan meehelpen bij uitschenken, opruimen en afwas. Gezorgd wordt dat de voorraad voldoende blijft. Op aanvraag kan meer uitgebreide catering verzorgd worden.

Externe verhuur

Stelt contracten op met huurders en zorgt voor de financiële afwikkeling.

Coördinatoren:

Coördineren de dagelijkse gang van zaken.

Meedoen of meer informatie?

Neem contact op met Anne Idzinga of met Arend Noordam via het contactformulier op de website.

JEUGD

Oppasdienst

Tijdens een groot aantal kerkdiensten wordt er dit jaar weer een oppasdienst aangeboden voor kinderen van 0-4 jaar. In een aparte ruimte kunnen zij onder begeleiding van iemand van het oppas-team gedurende de hele dienst spelen. In de WilopZondag is te vinden of en wie er de desbetreffende zondag de oppasdienst zal verzorgen.

Bij vragen en/of opmerkingen: Willeke Blazis-Neels via het contactformulier op de website.

Kindernevendienst

Tijdens de zondagse diensten is er altijd voor kinderen van de basisschool (groep 1 tot en met 8) een eigen kindernevendienst. Dat betekent, dat de kinderen wel samen met hun ouder(s) starten en eindigen in de gewone kerkdienst, maar tussendoor naar hun eigen ruimte gaan. Daar worden bijbelverhalen verteld, maar ook verwerkt in creatieve/ actieve vormen. Dat is soms een tekening, dan weer een bouwwerk, een lied of een toneelstukje. Vaak lopen die verhalen parallel aan wat er in de gewone dienst op die zondag behandeld wordt, maar niet altijd.

De kinderen van de onder- en bovenbouw zijn samengevoegd in één groep. In bijzondere periodes zoals de advents- en veertigdagentijd, maar soms ook om andere redenen, hebben we een project, waar de kinderen dan enkele weken achtereenvolgens aan werken. De kinderen zijn dan extra gemotiveerd en betrokken en willen graag het hele project meemaken.

Mocht u meer informatie over de kindernevendienst willen of het leuk vinden om ook af en toe een kindernevendienst te leiden, dan kunt u contact opnemen met Annemiek Jongkind, via het contactformulier op de website.



Tienerdienst

Ben je tussen de 12 en 18 jaar?

Wil je op zondagochtend niet altijd stilzitten in de kerkdienst, maar je wel verdiepen in het geloof op een actieve manier? Dan is de tienerdienst is voor jou.

Je zit tijdens de dienst met leeftijdsgenoten in een van de jeugdruimtes boven.

Daar praten jullie over diverse onderwerpen.

Tienerdienst is om de week. Houd de appgroep in de gaten voor de data.

Avondmaal vieren, hoe doe je dat? (8-12 jaar)

In de Wilhelminakerk vieren ook de kinderen het Heilig Avondmaal mee. In het delen van brood en wijn klinkt veel mee en daarom is het goed om de betekenissen met elkaar te delen. Op een woensdagmiddag in maart 2024 houden we een kinderkring, rondom het thema: "Avondmaal vieren, hoe doe je dat? Daarbij zullen alle aspecten van het Heilig Avondmaal aan bod komen. Deze middag wordt afgesloten met een gezellige maaltijd.

Houd de WilopZondag in de gaten voor de datum.

Palmpaasstokken versieren

Op de zaterdagmiddag voor Palmпасen versieren we de stokken met een verhaal. Elk kind mag een eigen stok versieren met de bijzondere verwijzingen naar de weg die Jezus ging. Fijn als papa, mama, opa of oma willen helpen. Iedereen is welkom, dus ook vriendjes en vriendinnetjes.

Zaterdagmiddag 23 maart 2024. Tijd is nog onbekend.

Fijn als je je aanmeldt. jeugdouderlingenwilhelminakerk@gmail.com

Sirkelslag Kids (8-12 jaar)

Zin in een spannend interactief spel dat je speelt tegen andere kindergroepen uit heel Nederland? Doe dan mee met Sirkelslag kids

De datum is nog niet bekend. Het idee is dat we om 18 uur bij elkaar komen met elkaar gaan eten en daarna gaan we het spel spelen. De avond duurt tot 20.15 uur. Houd de WilopZondag in de gaten wanneer het Sirkelslag kids is.

Seven + (12-16 jaar)

Seven+ is een activiteit waarin de zeven werken van barmhartigheid in de praktijk brengen. We doen dit in samenwerking met jongeren van de Ontmoetingskerk en de Wijnstok. Afgelopen seizoen zijn we bezig geweest met 'naakten kleden', 'eten delen' en de tuin opknappen

De eerstkomende datum in het nieuwe seizoen ligt nog niet vast. Houd de app of de WilopZondag in de gaten.

Wilcome (12-16+ jaar)

Zit je op de middelbare school, dan is Wilcome de plek om andere jongeren te ontmoeten, voor gezelligheid en om met elkaar leuke dingen te doen. Dit allemaal binnen de kaders en muren van de kerk.



Ongeveer één keer in de 3 weken komen we bij elkaar op zaterdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in het jeugdhonk van de Wilhelminakerk. De data vind je in de agenda van de WilopZondag en hou de Appgroep in de gaten.

Neem gerust een vriend(in) mee.

Voor meer informatie kun je terecht bij Boukje Nederlof of Hanneke Naaktgeboren

Lichtjestocht

Het is inmiddels een traditie geworden: de lichtjestocht door de binnenstad van Dordrecht. Op Kerstavond wandelen vanaf 18 uur de jonge kinderen met lampionnen door de buurt rondom de Wilhelminakerk. In elk van de deelnemende kerken (Baptistengemeente en het Leger des Heils) is iets te beleven van het Kerstverhaal. De wandeling eindigt in de Wilhelminakerk waar de sfeervolle Kerststal vertelt van de geboorte van Jezus, een mens vol van Gods licht. Doe je mee op zondag 24 december vanaf 18 uur?



NAMENLIJST

Predikanten

Ds. Evelien Plaisier Predikant

Ouderlingen

Wout Dekkers Ouderling Zorgcentrum Crabbehooven
Anneke van Bleek Scriba
Rinald van der Wal Kerkrentmeester
Jeanette Klop Voorzitter kerkenraad
Tea Oostenrijk-Baron Petruskapel
Ronald van der Schelde Jeugdouderling
Stephan Blazis Jeugdouderling

Diakenen

Harm Stavast Diaken Petruskapel
Fenneke van Hasselt
Willemien de Mol
Ron Ouwerkerk
Annet de Vries-Koppe
Maartje v.d. Weide
Anneke Gerritsen Secretaris van het college van Diakenen
Willem de Vries Penningmeester college van Diakenen

Taakdragers

Rob Landman Ouderling van dienst
Rineke Mol Ouderling van dienst
Anneke Idzinga Ouderling van dienst
Anne-Marie van de Weg Ouderling van dienst
Margriet Stavast Ouderling van dienst Petruskapel
Nellie Vermij Diaken Petruskapel
Martin de Mol Penningmeester wijkkas

Pastoraal medewerkers

Ester van Dijk Pastoraal werker
Marijke Boesberg Pastoraat
Lies van Geloof Pastoraat Petruskapel
Maaïke Hopma Ouderenpastoraat
Dick Piket Pastoraat
Margriet Stavast Pastoraat Petruskapel
Mieke van der Schelde Pastoraat 80 +
Hanneke Kroonen Pastoraat 80 +
Jenni Stam Pastoraat 80 -



Deze activiteitenkrant is een uitgave van de
Protestantse wijkgemeente
Wilhelminakerk-Petruskapel te Dordrecht.

Wilhelminakerk
Blekersdijk 41
3311 LD Dordrecht
078-6137925
Kerkdienst elke zondag 10.00 uur
coördinerend koster: Anne Idzinga

Petruskapel
Plein1940-1945,
3313CV Dordrecht
06-12314038
Kerkdienst elke zondag 10.00 uur
coördinerend koster: dhr. Kees de Boer

scriba: scriba.wilhelminakerk@gmail.com
website kerk: www.dewilhelminakerk.nl