



Jrg.24-nr 04

Zondag 22 september 2024 – 10.00 uur

liturgische kleur is groen

In deze dienst sluiten we met elkaar de Vredesweek af

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

voorganger	ds. Marjo den Bakker
lector	Ida van der Linden
organist	Hans van de Weg
ouderling	Rinald van der Wal
diaken	Annet de Vries
koster	Gert van Bommel
OHK	o.l.v. Ronald van der Schelde

Uw gaven worden gevraagd voor

1. Diaconie: Kledingbank

2. Wijkkerk

3. Toekomst van de kerk

- ☺ Nevendienst Janneke van der Schelde
- ☺ Crèche Mila van der Schelde

Bij de dienst

Op deze zondag, aan het eind van de Vredesweek, lezen we uit Jesaja 55 en Marcus 9.

De kernzinnen uit Jesaja 55 zijn prachtig: 'Mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen', zegt de Heer. Wel een geruststellende gedachte, maar tegelijkertijd kan het ook de vraag oproepen wat wij dan nog moeten.

Eerder woorden om moedeloos van te worden, lijkt het. En toch zijn het woorden die bemoedigend zijn bedoeld. En in de Bijbelse verhalen zijn zeker sporen te vinden over Gods plannen en wegen.

In Marcus 9 treffen we zo'n spoor. Jezus en zijn leerlingen zijn onderweg. Onderweg probeert Jezus aan zijn leerlingen door te geven wat Hij belangrijk vindt: 'Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.....' *ds. Marjo den Bakker*

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom
Inleidend orgelspel

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- *De gemeente gaat staan* –

Stil gebed

Aanvanglied **Lied 217: 1, 2, 3 en 4**

Bemoediging en groet
Drempelgebed

Zingen: **Lied 1008: 1 en 2**

- *De gemeente gaat zitten* –

We luisteren en kijken naar: 'Ik ben opgeroepen voor de strijd'
<https://www.youtube.com/watch?v=JkNeMogS2lc>

Kyriëgebed

Glorialied: **Lied 975: 1 en 3**

Toelichting bij de bloemschikking
Kindermoment

- *De kinderen gaan naar de kindernevendienst* -

DE SCHRIFT

Gebed bij het openen van de Schrift
Schriftlezing Jesaja 55: 6 t/m 9

Overweging deel I

Open Huis Koor en gemeente zingen: "Een land om van te dromen"

Couplet 1 en refrein: OHK

Zeg nooit onze wereld is gebroken
en de mens tot weinig goeds in staat
zeg nooit niemand kan op vrede hopen
alles gaat nu eenmaal als het gaat.

Refrein:

Want een land een land om van te dromen
stuwt de mensen uit de slavernij
tot zij juichen met tranen in de ogen
goede God we zijn er eind'lijk vrij.

Couplet 3: OHK

Zeg nooit: 'God is zijn verbond vergeten,
er is niemand hier, die ons bevrijdt.'

Zeg nooit: 'Van een droom kan ik niet eten'.

Zeg nooit: 'Wie niet werkt, verknoeit z'n tijd'.

refrein: Allen

Want een land een land om van te dromen
stuwt de mensen uit de slavernij
tot zij juichen met tranen in de ogen
goede God we zijn er eind'lijk vrij.

Couplet 4 en refrein: allen

Zeg nooit dat het vreselijke lijden
toch het noodlot is van ons bestaan.

Zeg nooit: 'Stil maar, wacht op betere tijden.'

Zeg nooit: 'Niemand kan de dood weerstaan'.

Refrein:

Want een land een land om van te dromen
stuwt de mensen uit de slavernij
tot zij juichen met tranen in de ogen
goede God we zijn er eind'lijk vrij.

Tweede Schriftlezing: Marcus 9: 30 t/m 37

Open Huis Koor zingt: "Als vrede komt"

Overweging deel II

Lied in antwoord: Lied 833 (Nederlandse tekst)(4x)
1^e en 3^e keer: Open Huis Koor
2^e en 4^e keer: allen

GEBEDEN EN GAVEN

Berichten vanuit de gemeente;

Er zullen foto's vertoond worden van de verschillende activiteiten die de afgelopen week zijn geweest in het kader van de Vredesweek.

Toelichting op de gaven en inzameling

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader'

- VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- *De gemeente gaat staan* -

Slotlied

Lied 1014

Heenzending en zegen met **Gezongen antwoord: 'Amen, amen, amen'**.

Collectiedoel diaconie: Kledingbank

Ook in Dordrecht en omstreken verkeren veel mensen in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen, waardoor zij niet genoeg geld hebben om kleding en schoenen aan te schaffen.

De kledingbank voorziet in goede gebruikte kleding en schoenen.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-Petruskapel-app, via de QR-code of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 22 september 2024. U kunt ook uw bijdrage geven in de collectezakken.

Tini Roos, diaken



Tijdens de collecte wordt op het beamerscherf een impressie van de activiteiten van de afgelopen Vredesweek vertoond.

Na de dienst wordt een uitgebreidere serie foto's van de week vertoond.

Symbolische schikking voor Vredesavond 22-9-2024

De schikking van vorige week, met verbeeldingen van ontmoetingen, netwerken, verbindingen en vredesduifjes, staat er ook nu nog aan het einde van deze vredesweek vol mooie activiteiten.

Maar wie goed kijkt ziet nu in de bloemen die hiervoor gebruikt zijn de kleuren van de regenboog: teken van verbondenheid, hoop en VREDE.

Gespreksgroep “Vrede op aarde”

In eerdere nieuwsbrieven is het al uitgebreid aangekondigd, nu nog een. Van harte welkom! Ieke van As en ds. Evelien Plaisier. laatste herinnering: aanstaande woensdagavond 25 september begint de gespreksgroep rond het boek “Vrede op aarde” van Stefan Paas. We beginnen om 19.30 uur in de Wilhelminakerk



13 oktober: lunch voor nieuwe leden en belangstellenden

Ben(t) u/jij in het afgelopen jaar lid geworden van onze wijkgemeente of een (regelmatige) bezoeker van kerkdiensten? Wees dan van harte uitgenodigd voor een lunch met meer informatie over onze wijkgemeente en een kennismaking met verschillende gemeenteleden en werkgroepen. Ook wie al wat langer lid is maar wel nieuwsgierig: van harte welkom! De lunch vindt plaats op zondag 13 oktober, na de kerkdienst (start ongeveer om 11.30 uur). Aanmelden? Graag, het liefst voor 30 september. Dat kan bij Marijke Boesberg, Jenni Stam of ds. Evelien Plaisier.

Al enige jaren is het voor ons onmogelijk om de diensten in de Wilhelminakerk bij te wonen. Heel spijtig, maar het is niet anders. Gelukkig kunnen we de diensten volgen via de streaming.

Uit het oog blijkt niet uit het hart te zijn. Want op onze verjaardagen en onze trouwdag, dus drie maal per jaar, krijgen we een kaart met namen van alle mensen die aan ons denken en feliciteren. Dat wordt door ons zeer op prijs gesteld, we voelen toch duidelijk dat we nog “er bij horen”.

Heel hartelijk dank. *X en X*

Fruitbomen voor Dordrecht Zuid-Afrika

Zoals op de Wilhelminakerk-app al te zien is, is het door de wilgenknotploeg gedoneerde geld goed besteed. 10 perzikbomen zijn overhandigd aan 10 kinderen in Dordrecht in Zuid-Afrika. Zij zijn elk voor een boom verantwoordelijk. Vooral water geven is de tijd na het planten een serieuze zaak. We hopen op een goede oogst. Eind oktober vertrekt een delegatie naar Dordrecht in Zuid-Afrika. Voor IJsthee met perziksmak is het dan nog te vroeg, maar we zullen het zeker melden als de eerste perziken geplukt worden. *Pleunie en Annet*



Bij de dienst in de Petruskapel

Op deze laatste zondag van de (landelijke) Vredesweek staan we in de kapel stil bij het thema ‘vrede’. We lezen volgens het oecumenisch rooster uit de brief van Jakobus en een gedeelte uit Marcus, over leerlingen die de grootste willen zijn en Jezus die een kind in het midden zet. Genoeg om na te denken wat dat betekent voor ons verlangen naar vrede. Dat doen we niet alleen door te luisteren en te

overdenken, maar ook door te zingen en te bidden. *ds. Evelien Plaisier*

Voedselbank

De maand september vraagt om de volgende artikelen: Soep in blik, pak of zak (geen varkensvlees aub), vermicelli, soepstengels ...



Kerkelijke agenda

di 24 sept 19.15 uur Singelkoor Wilhelminakerk

wo 25 sept 19.30 uur gespreksgroep rond het boek “Vrede op aarde” WK

do 26 sept 17.15 uur eetgroep 55+ Wilhelminakerk

zo 29 september 10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Adri van der Wal
Petruskapel – ds. Jan Schellinghout

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925
Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier

kerk. werker: Ramon de Bonte

scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6176387. e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl tel. 078-6137925

wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en
Petruskapel. In de omschrijving: soort betaling + WK of PK

digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dorcht en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (vóór donderdag 19 uur)

Elkaar ontmoeten thuis aan de eettafel

Waar kun je elkaar beter ontmoeten dan thuis aan tafel tijdens een maaltijd?

Lijkt het je leuk om samen te eten met mensen die je geregeld in de Wilhelminakerk ziet, dan is ons idee misschien iets voor jou:

-We hebben kokers en gasten nodig

-Het kan gaan om een warme maaltijd, maar een lunch is ook een optie

-Als je mensen thuis wilt ontvangen, geef dan aan hoeveel

-Wil je bij iemand gaan eten, geef dan aan met hoeveel mensen je wilt komen

-Als het je niet uitmaakt of je kookt of bij iemand gaat eten, geef dat dan aan

-Het gaat niet om culinaire hoogstandjes

-Vul bijgaand formulier in en lever dat uiterlijk 13 oktober in bij Marijke

Boesberg of Jenni Stam (via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl)

Ja, ik/wij wil(len) meedoen met "Elkaar ontmoeten thuis aan de eettafel"

als koker/ gast/ kan allebei (graag omcirkelen wat van toepassing is)

Naam:

Telefoonnummer:

Ik/wij wil(len)gasten ontvangen

Ik/wij wil(len) met persoon/personen komen

Anmelden voor 13 oktober bij Marijke Boesberg of Jenni Stam.

Na 13 oktober horen jullie aan wie je gekoppeld bent. Daarna kunnen jullie zelf een afspraak maken. Doe je mee?