

Zondag 8 maart – 10.00 uur

liturgische kleur is paars

3^e zondag van de 40-dagertijd

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom

Inleidend orgelspel Freu dich sehr, o meine Seele - Georg Böhm

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- De gemeente gaat staan –

Stil gebed

Aanvangslied: Lied 283

Bemoediging en groet

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

g. die hemel en aarde gemaakt heeft.

v. De vrede van Christus is met u en met jou

g. Vrede ook voor jou

- De gemeente gaat zitten –

Kyriegebed met de woorden van **Lied 300b** en gezongen: **“Heer, ontferm u”**

Toelichting liturgische schikking

Zingen: Lied 691: 3

- *De kinderen gaan naar de kindernevendienst* -

DE SCHRIFT

Gebed van de Zondag

1^e Schriftlezing: Psalm 42: 1-3

Lied hierbij: Psalm 42: 1

2^e Schriftlezing: Johannes 4: 1-30

Lied hierbij: Lied 188

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel

Zingen: Lied 1000: 1, 2 en 5

- *De kinderen komen terug uit de kindernevendienst* -

GEBEDEN, GAVEN

Toelichting op de gaven

Inzameling

Berichten vanuit de gemeente

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en **gezamenlijk Onze Vader**

- VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- De gemeente gaat staan –

Slotlied

Lied 425

Zending en Zegen

Gezongen antwoord: Amen, amen, amen

Collectedoel diaconie: Het Vakantiebureau

Voor veel mensen is vakantie niet vanzelfsprekend. Terwijl het zo goed is voor een mens om eens in een andere omgeving te zijn en te ontspannen. Even weg uit de situatie van elke dag is voor ouderen of mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte lastig te realiseren omdat zij veel verpleegkundige hulp nodig hebben bij de dagelijkse dingen of in een rolstoel zitten. Het Vakantiebureau organiseert vakantieweken voor deze mensen.

Vrijwilligers, waaronder verpleegkundigen, begeleiden de mensen en zorgen dat het de gasten aan niets ontbreekt. Deze vakanties staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men als individu krijgt binnen de groep en het bijzondere contact tussen gast en vrijwilliger.

Wilt u dit doel steunen, scan de QR code, maak uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-app of naar NL28RABO013493840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk 8 maart 2026

Namens de diakenen Annet de Vries-Koppe



Bij de dienst

Deze derde zondag van de veertigdagentijd ontmoeten we mensen met dorst. Jezus raakt in gesprek met een vrouw bij een waterput, een gesprek over de grenzen van cultuur en religie heen. Over dorst en water, putten en bronnen, stil en levend water, over verschillen en overeenkomsten, over profeten en over God, over geest en waarheid.

Evelien Plaisier